

Fietsroute "Verboden gebied"

De fietstocht is totaal 27 kilometer lang over goede fietswegen of fietspaden. Het voert de fietser langs verschillende herdenkingspunten uit de tweede wereldoorlog en is gebaseerd op het boek "Verboden gebied". De route voert tevens door de mooie natuur van de maasdorpen waaronder ook *Maashees*, waarbij ook een klein beetje geschiedenis aan bod komt.

Het boek "Verboden gebied", wat in september 2014 uitgegeven is door "Stichting de Oude Schoenendoos", werd geschreven in het kader van 70 jaar leven in vrijheid.

De route loopt rond, hierdoor kan men op vele plaatsen starten.

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl



VERBODEN GEBIED
*Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon,
Vierlingsbeek en Vortum-Mullem*

Verhalen uit het leven van gewone mensen
in en rond de oorlogsjaren. **1939 - 1945**

9 mei 1940... Truus Broeder uit Vortum ging naar kapper Reefs in Vierlingsbeek. Ze wilde van haar lange haar af en een permanentje laten zetten. Die nacht vlogen er bommenwerpers over en was de oorlog begonnen.

Tallose fragmenten uit interviews, dagboeken en verslagen nemen de lezer mee naar die tijd van gruwelijkheden en chaos. In september 1944 brak de hel in de Maasdorpen pas goed los. Toen werden Vierlingsbeek, Groeningen, Vortum-Mullem, Overloon, Maashees en Holthees tot Verboden Gebied verklaard. Alle inwoners moesten evacueren, want plotseling woonden ze in het frontgebied. Te voet vertrokken ze. *We konden maar heel weinig meenemen, moesten alles achterlaten*, vertelt Marie Roelofs uit Groeningen. *Iedereen probeerde wat spullen te verbergen. Ook kleding. 'Voor een paar dagen maar,' dachten we. Het werd een half jaar.*

De ontredderde en rondlolende bevolking staat maandenlang bloot aan bombardementen, razzia's, arrestaties en beschietingen. Als mensen eindelijk naar huis mogen, is hun vertrouwde omgeving totaal verwoest en leeggeroofd.

Dit is het verhaal van deze streek, zoals het nooit eerder beschreven is.

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

