

## Muses Volkslied

Tusse Limburg grens en maas verschole,  
Lit ons durpke ien 't Brabantsland,  
Stillekes hiel zacht te droeme,  
Tusse hei, bos en waterkant.

### Refrein

Joa, det is mien durpke Mûszès,  
't moist ien hiel ons Brabantsland.  
Joa, det is mien durpke Mûszès,  
't moist van allemoal.

Sommers bloast de wiend dur 't kore,  
Koeie graze, loeie ien de wei,  
Altied huurde veugelkes fluite,  
Neve de maas ien bos en hei.

Grote schepe ziede doar vare,  
Stoer vurbej ons durpke Mûszès,  
Ranke beutjes speule vare,  
Op 't rimpelend golven spel.

Joa zo lit ons Brabants durpke,  
Stil en blej ien Gods natuur,  
Altied zal ik an ow denke,  
Elke dag en ieder uur.